

Partille i framtiden, Fia

Det var en gång en tjej som hette Fia. En gång stod det en tidsmaskin i hennes rum när hon kom hem från skolan. Det stod en lapp att hon skulle testa den på sin födelsedag.

Fia blev så sugen på att testa den. Fast hon skulle inte behöva vänta länge för hon fyllde 10 år imorgon!

”Ååå vad spännande det ska bli men jag måste gömma den så att inte mamma, pappa och mina 2 syskon ser den”. Precis då ropade hennes mamma att middagen var klar. ”Jag kommer” ropade Fia och bar ut den i trädgården sen lade hon en filt över den. Sen sprang hon in till hennes familj och satte sig vid matbordet. Efter maten gick hon in på sitt rum och satte på sig sitt nattlinne, borstade tänderna och gick och lade sig.

På morgonen dagen därpå sprang hon ut i trädgården och hämtade tidsmaskinen och hoppade i. Det var snurrigt och det skakade men till slut. landade den med ett duns i marken.

När hon klev ut så kom det en massa fotografer och tog kort på henne. ”Vad gör ni skrek hon!” Du är ju sångerska har du glömt det.

”Va sa du att jag var?”. ”Sångerska” sa jag. ”Är jag det hade inte jag någon aning om?” ”Jo kom igen ut på sen och sjung”. Hon sjöng och när hon var klar så sprang hon ut till sin tidsmaskin och hoppade i. Fia tryckte på en knapp och så bar de av. Duns så landade tidsmaskinen i marken. Hon gick ut och tittade. ”Oj Allum är helt enormt och det är blå glittrigt”. Fia gick in och tittade. Max hade blivit till 2 våningar högt i tak. Fia märkte att hennes mage kurrade. Jag ska nog ta och beställer en hamburgare och lite pommis. När hon hade beställt satte hon sig och

väntade på sin beställning. Och när hon fick den var en så stor som hennes huvud hon blev förvånad. Oj vad hamburgaren har förändrats den ju hur stor som helst. Oj vad hamburgarna har förändrats genom åren! Jag fyller ju 25 idag. Oj jag har ju färdats 15 år framåt i tiden. Hon gick ut från Max

och in på Åhlens. Åhlens hade fått massor med nya kläder som Fia tyckte var jätte fula. Hon gick längre in och kollade. Hon ville så gärna köpa nåt men allt var så fult så hon gick ut och in på h&m och det hade blivit 3 våningar och det var konst utställning med massor fina tavlor.

Hon köpte en tavla värd en 700-lapp. Sen gick hon runt lite och tittade och då såg hon en jätte snygg kille. Och när hon vände sig om till han så såg hon att han tittade på henne. Fia gick fram till honom och frågade om han ville gå ut på en dejt. ”Jag det vill ja förresten vad heter du?”

”Oscar du då?” ”Fia”.

Dom åkte 10 månader fram. och när dom kom fram så satt Oscar utan för en dörr och väntade på Fia hon hade fått ett litet barn i framtiden. när hon kom ut sa ”hon det blev en flicka” sa hon. ”Va kul” sa Oscar vad ska hon heta. ”Saga” säger fia ”ja okej” säger Oscar. Fia tänker att hon ville stanna kvar i framtiden. Dom åkte hem och sen så gick in i huset. Dom åkte upp till sin våning och låste upp dörren. Där stod tids maskinen med en lapp på sig vill du åka hem eller stanna kvar för evigt. Fia tänkte en stund.

Jag åker hem nu jag vill hem till min familj och mina vänner.

Hon kramade om dom och åkte hem.

När Fia kom hem märkte hon att tiden hade stoppats men när hon vände sig om till sin tidsmaskin märkte hon att den var borta. Jaja jag kan väl inte åka till framtiden mera.

Hon sprang in på sitt rum och lade sig då öppnade hennes mamma in med familjen i släpp tåg. Dom ropade grattis och gav henne sina presenter och lite frukost på sängen.

Det var nog en dröm det där med framtiden men det får hon kanske aldrig veta.